



Werkgroep
De Slobkousjes
natuurpunt

SLOBKOUSNIEUWS 15 jrg7

Vorige dinsdag trokken Ine, Nicole, Annemie, Willy, Isabelle, Guido, Jan, Zee, Yvo en Dirk nog eens naar onze Noorderburen in Elsloo. Een must voor elke rechtgeaarde plantenliefhebber.

Ine had ervoor gezorgd dat we ook de heemtuin konden bezoeken. Een fraai staaltje vrijwilligerswerk. Het aanbod in de rest van het gebied was dit jaar naar mijn aanvoelen iets minder abundant. Waarschijnlijk zit de koudeperiode van de voorbije weken daar voor iets tussen. Waarnemingen hebben we deze keer niet opgenomen wat niet betekent dat er geen discussie was onderweg. Met een drankje aan het eind was dit meteen de afsluiting van het voorjaarsseizoen van de Slobkousjes. Vanaf nu gaan we terug op woensdagavond naar plantjes kijken.

Volgende woensdag 26 april gaan we op zoek naar voorjaarsbloeiers in de A-beekvallei. We vertrekken om **18:30** op de Parking van meubelen Heylen (Baan naar Bree 123 Peer).

Nog een laatste advies meegeven van Nicole: laarzen kunnen nuttig zijn!

Groeten van Jan

LEUKE PLAATJES



Gebroken hartje van een slobkous?



Een vertrouwd beeld voor de plantenliefhebber





De klassiekers van Elsloo eenbes en reuzepaardenstaart



De



slobkousjes waren het lang niet altijd eens onderweg!



En er moesten foto's en huiswerk bijkomen om dit als de gevlekte dovenetel te determineren

Ook dit



bosgierstgras vroeg verder onderzoek



De boenwasgeur van dit kegelmos kunnen we in dit verslag moeilijk weergeven



Isabelle één van onze huisfotografen vol in beeld dat moeten we ook eens geven want ze staat zelden zelf op de foto.